

# GELOVEN IN WEST



**EMMAÜS**

RK PAROCHIE  
AMSTERDAM WEST

JAARGANG 12 NR 1  
MAART T/M MEI 2025  
PASEN



# RK PAROCHIE EMMAÛS

## Pastoresteam

pastoor moderator:

**pater Wilfried Wambeke**

pastor@devierevangelistenamsterdam.nl

pastoors in solidum:

**pater Luc Sermeus sdb**

**pater Simon Nongrum sdb**

**pater Andy Jebarus sdb**

**Dringende pastorale zaken: 020-6191766**

(R.K. parochie De Vier Evangelisten)

## Parochiecentrum, tevens postadres

R.K. Parochie Emmaüs

Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam

**Telefoon 020 682 49 27**

**E-mail info@rkamsterdamwest.nl**

**Website www.rkamsterdamwest.nl**



**RKAmsterdamWest**

## Gezamenlijk Parochiebestuur

**(in samenwerkingsverband)**

Hans v.d. Valk penningmeester

4 Evangelisten.

Marita Kuijper secretaris en doet de financiën voor de Emmaüsparochie.

Richard Doornik beoogd vice-voorzitter

Zuster Suchita lid bestuur

Peter Troon lid bestuur

Nagy Badir lid bestuur

Kerkbijdragen:

**rek.nr NL55INGB0004851455**

t.n.v. Kerkbijdrage RK Parochie Emmaüs

Bijdrage aan de Caritas:

**rek.nr NL36INGB0004908445**

t.n.v. P.C.I. Emmaüs

Overige betalingen:

**rek.nr NL17INGB0004640097**

t.n.v. RK Parochie Emmaüs

*Voor schenkingen en legaten kunt u contact opnemen met het secretariaat, zie onder Boomkerk.*

## Kerken

### Boomkerk

**H. Franciscus van Assisi**

**Telefoon:**

**020 682 49 27**

Admiraal de Ruijterweg 406, 1055 ND

e-mail: info@rkamsterdamwest.nl

Secretariaat bereikbaar op:

Maandag van 14.00 - 17.00 uur

woensdag van 10.30 - 16.30 uur *(elke even week)*

donderdag van 10.00 - 17.00 uur



### Augustinuskerk

**Telefoon:**

**020 618 37 09**

Postjesweg 123, 1057 DZ

e-mail: (tijdelijk):

nellyaugustinusrkamsterdamwest@gmail.com

Secretariaat bereikbaar op

maandag t/m vrijdag van 10 -13 uur

(tijdelijk op wisselende dagen)



### Vincentiuskerk

**Telefoon:**

**020 618 27 39**

Jacob van Lennepkade 211, 1054 ZP

e-mail: info@rkamsterdamwest.nl





Vastenactie  
2025  
pag. 6



Explore-  
Catholic  
pag. 14



Bedevaart  
naar  
Banneux  
pag. 23



**EMMAÜS**  
RK PAROCHIE  
AMSTERDAM WEST

*Geloven in West* is een uitgave van de RK Parochie Emmaüs te Amsterdam-West en verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 700 exemplaren.

#### Redactie

Marie-Louise van Oppenraaij,  
Linda Doornhein

#### Auteursrechten

Overname in andere publicaties is met bronvermelding toegestaan. *Geloven in West* wordt gemaakt in samenwerking met De Zalige Zalm.

**Het volgende nummer verschijnt op zondag 13 mei 2025. S.v.p. kopij aanleveren vóór maandag 22 april 2025 per brief of per e-mail: [redactie@rkamsterdamwest.nl](mailto:redactie@rkamsterdamwest.nl) Hartelijk dank voor uw bijdrage.**

## Inhoud

2	Algemene informatie
3	Colofon en inhoudsopgave
4	Spiritueel gezien: <i>Woord van de pastor</i>
5	Vastentijd en Pasen
6	Vastenactie 2025
7	Wereldgebedsdag 2025
8	Acht manieren om barmhartig te leven
9	Column: <i>Eeuwige liefde</i>
10	Column: <i>Huis van ontmoeting</i>
11	Concerten in de Vincentiuskerk: Leesgroep in de Vincentiuskerk Orgelbespelingen in de Boomkerk
12-13	Vieringen op zon- en feestdagen
14	Ontdek explorecatholic Overige vieringen Spreekuren pastor
15	Koren in de Augustinuskerk 4 Mei herdenking in de Augustinuskerk
16	Nicolaasbasiliek wordt co-kathedraal Stille Omgang 2025
17	Cultuurbericht - Catharijneconvent
18 - 19	Terugblik nieuwjaarsviering in de Vincentiuskerk
20	Column: Schrijfseltjes van zr. Zoë: <i>Ziet u het ook?</i>
21	Column: <i>God is als een warme trui</i>
22	Familieberichten: In memoriam: Miep van Blokland - Saan
23	In memoriam: Miep Lammers - Entius Bedevaart naar Banneux
24	Gedicht: <i>Jezus opstaan uit de dood</i>



# Spiritueel gezien

woord van de pastor

door pastoor moderator Wilfried Wambeke



## HOOP DOET LEVEN

Op kerstavond 2024 begon het jubeljaar 2025 toen paus Franciscus de zogenaamde Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek opende. We leven in een tijd waar zoveel gebeurtenissen en situaties ons wanhopig dreigen te maken. Je wordt er absoluut niet vrolijk van als je de nieuwsberichten volgt. Miljoenen mensen zijn op de vlucht of leven in oorlogsgebieden of lijden honger of worden getroffen door ziektes die al lang hadden kunnen zijn uitgeroeid. En precies dan wordt in de Kerk een jaar van de HOOP afgekondigd.

Een heilig jaar is een oud-testamentische traditie: iedere 50 jaar was er een jaar van bezinning en herstel. Mensen keken ernaar uit, vol hoop, want in dat jaar werd de rechtsorde hersteld. Hoop is een oud begrip, maar het is van alle tijden en het kreeg een heel nieuwe invulling door de komst van Jezus Christus. Hij zegt tot de mensen van zijn tijd en van alle tijden: "Houd moed, vrees niet, Ik zal er altijd voor jullie zijn." Hij is zelfs bereid Zijn leven te geven voor Zijn ideaal, maar juist daardoor neemt Hij alle wanhoop weg want God laat Hem opstaan en verder leven, ook over lijden en dood heen. Dat is de kern van ons geloof en dat zullen we straks weer vieren als het Pasen wordt.

Gelovige mensen ervaren evengoed als iedereen de bedreigende en soms wanhopig makende omstandigheden waarin de wereld verder holt, maar ze kijken wel met een andere bril naar alle negativiteit die op ons afkomt. Door de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben we een nieuw perspectief gekregen en mogen we de hoop nooit opgeven. We zijn er zeker van dat uiteindelijk alles goed zal komen, want God laat geen enkele mens verloren gaan in het niets. Ons menselijk bestaan krijgt een diepe zin omdat het opgetild wordt tot een goddelijke dimensie.

Dit te begrijpen, vraagt een diepgaande bezinning op het leven, en het is een zegen dat paus Franciscus het jubeljaar in het teken heeft gesteld van de hoop. Voor alle gelovigen wereldwijd wordt die hoop uitgedrukt in een mooi symbool dat hier op deze bladzijde afgedrukt staat. Meteen vallen de vier figuren op die, ondanks de woelige golven van de actualiteit, solidair met elkaar zijn verbonden en in dezelfde richting kijken: ze vestigen hun hoop op het kruis dat deel uitmaakt van ieder mensenleven, maar dat dankzij Christus kan worden overwonnen. Daarom gaat het kruis op de afbeelding over in een anker en wordt het teken van hoop. Dit is een oproep om stevig verankerd te blijven in de hoop, die drijvende kracht die ons door Christus is gegeven.



Laten we in dit Heilig Jaar vooral oog hebben voor al het goede dat tussen mensen gebeurt, voor alle hoopvolle evoluties die er toch ook zijn en voor zoveel mensen die een teken van hoop zijn voor hun omgeving. Hoop kan je nooit voor jezelf houden: het zal aan jou te zien zijn als je hoopvol in het leven staat, als je mensen bemoedigt en troost, als je het opneemt voor wie in verdrukking leeft, als je mensen die geen toekomst meer zien de hand reikt. Dan hebben we alle reden om Pasen te vieren en dankbaar te zijn, want 'hoop doet leven'.

Namens mijn collega's wens ik alle parochianen een intense veertigdagentijd toe, een inspirerende Goede Week en een gezegend Paasfeest!



## VASTENTIJD EN PASEN

In de veertigdagentijd zal er **iedere vrijdag om 15.00 uur** een **kruisweg** zijn in de Boomkerk. Tevens is er op **dinsdag 15 april om 19.00 uur** een **boeteviering** in de kapel van de Boomkerk. U bent van harte uitgenodigd!

**Hij is onder ons** is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2025.

De retraite gaat op Aswoensdag (5 maart) van start en eindigt op paaszondag. Deze retraite is een uitnodiging om ballast los te laten, rust te vinden en Pasen intenser te beleven.

Ons leven raakt soms zo vol met drukte en zorgen dat we vergeten dat Hij onder ons is. Deze retraite helpt je om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid, eenvoud, rust en innerlijke vreugde.

De retraite is geschreven door Anne Criado en Gery van der Vlies.



[40dagenretraite.org](http://40dagenretraite.org)

### Een productie van [ignatiaansbidden.org](http://ignatiaansbidden.org)

Met ruim 20.000 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen zijn de digitale retraites van de jezuïeten inmiddels een begrip. Deelnemers ontvangen dagelijks een gebedsmail met een Bijbeltekst, meditatieve vragen, inspirerende citaten en praktische gebedstips. Dit vormt een waardevolle ondersteuning voor je innerlijke voorbereiding op Pasen. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via [www.40dagenretraite.org](http://www.40dagenretraite.org)

### Vastengroep in de Vincentiuskerk

Tijdens de Vasten is er in de Vincentiuskerk een uitwisselingsgroep voordegene die de 40-dagenretraite van de Jezuïeten volgt (zie hierboven). Men komt *wekelijks* bij elkaar onder leiding van Zr. Zoë. De eerste bijeenkomst is **maandag 10 maart 15.00 - 16.30 uur**. Wie wil deelnemen aan de uitwisselingsgroep kan zich opgeven bij zr. Zoë: [dymfna-rachel@live.nl](mailto:dymfna-rachel@live.nl) U bent van harte Welkom!



Dit jaar is het boekje niet alleen bedoeld voor de *veertigdagentijd en Pasen*, maar ook voor *alle maanden van het heilig jaar* (vanaf januari 2025). Het bevat mooie meditaties van Nederlandse bisschoppen, prachtige levensportretjes over Nederlandse heiligen en inspirerende gebeden. De teksten over de heiligen zijn geschreven door zes paters jezuïeten in Amsterdam. Ze zijn alle zes verbonden aan de Krijtberg, de jezuïetenkerk in het centrum van de hoofdstad, én ze zijn actief op het internet met: [www.biddenonderweg.org](http://www.biddenonderweg.org) en [www.igniswebmagazine.nl](http://www.igniswebmagazine.nl). Dit boekje wordt van harte aanbevolen!

**Titel:** 'Pelgrims van hoop'. *Bidden in het Heilig Jaar 2025*.

**Prijs:** € 12,00 per stuk, 200 pagina's.

**Bestellen:** Uitgeverij Adveniat, emailadres [info@adveniat.nl](mailto:info@adveniat.nl)  
tel **088 238 36 00**

## VASTENACTIE VAN 5 MAART T/M 17 APRIL 2025



De campagne van Vastenactie in de veertig-dagentijd 2025 - van 5 maart t/m 17 april. Zie ook [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl). Het Vastenactie campagneproject 2025 wil een schoner alternatief voor hout en houtskool bieden aan de vrouwen in de gemeenschappen rondom de stad Kasese in Oeganda. De droom van Mary Biira, die de vrouwen uit haar parochie en de omliggende gemeenschappen een beter bestaan gunde.

De Vastenactie-campagne staat dit jaar in het teken van **schoner koken in Oeganda**. Daar heeft een groep vrouwen onder leiding van Mary Biira ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om hun kookvuren mee te branden.

Daarmee sparen ze het kostbare oerwoud, beperken ze de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval op straat én besparen ze dagelijks veel geld. Met de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien extra inkomsten verdienen. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met grote impact dus.

### Risico's hout en houtskool

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en is voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van de houtvuren schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Wereldwijd overlijden jaarlijks vier miljoen mensen door het inademen van schadelijke rook.

### Mary Biira

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen in haar parochie zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat veranderde veel! Met de briketten bespaart een gezin ongeveer

2.000 Oegandese shilling per dag. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: "Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen."

### Opbrengst Vastenactie

Op dit moment doen tweehonderd vrouwen in de buitenwijken van Kasese mee aan het brikettenproject. RUGLI, de lokale partner van Vastenactie, wil nog meer vrouwen betrekken. Daarvoor is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt uitgebreid, onder andere met extra persen, maar ook met klein materiaal als grote mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen en mondklappers tegen het stof) en jerrycans.



In de kerken van onze parochie kunt u uw gift afgeven in de bekende bussen of offerblokken.

U kunt uw gift ook overmaken op rekening:  
**NL21 INGB 000 000 5850**  
t.n.v. Vastenactie Den Haag.

**Bron tekst:**  
[www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/)



# WERELDGEBEDSDAG - COOKEILANDEN - 7 MAART 2025



## WAT IS WERELDGEBEDSDAG?

*Een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'*

**Vrijdag 7 maart 2025** gaat tijdens de Wereldgebedsdag (WDP = 'World Day of Prayer') het gebed opnieuw de wereld rond. Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Cookeilanden als land voor 2025 gekozen.

Onze zusters van de Cookeilanden hebben zich de afgelopen jaren verdiept in het thema: "I Made You Wonderful", gebaseerd op Psalm 139: 1-18. Het programma van 2025 nodigt ons uit in de wetenschap dat ieder van ons met zorg en liefde door God is gemaakt. Als we deze diepe waarheid kunnen ontvangen, verandert alles in ons leven en beginnen we van binnenuit te stralen en te schitteren. We leren ook hoe we elke andere persoon moeten behandelen als iemand die door God prachtig is gemaakt.

### Lied speciaal geschreven voor de Wereldgebedsdag in 2025:

*Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig gegeven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim.*

Ons eerste leidende principe op de Wereldgebedsdag stelt dat christelijke vrouwen ons uitgangspunt zijn. Dit is de afgelopen eeuw een essentiële overtuiging van onze beweging geweest. Te vaak zijn vrouwen en meisjes tot zwijgen gebracht en onderdrukt, waardoor dit komende thema van WDP Cook Islands bijzonder relevant is. De boodschap dat wij, als vrouwen en meisjes, "vol vrees en wonderen" zijn gemaakt naar het beeld van God, versterkt de steun van onze beweging aan vrouwen om hun geloof te uiten en over hun leven te spreken in gebed en aanbidding voor God en in de gemeenschap.



De eredienst nodigt ons uit om aspecten van ons goddelijk geschapen lichaam op te merken die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. De schriftlezing uit Psalmen 139: 1-18 is verweven met verhalen van drie vrouwen van de Cookeilanden. We leren begrijpen dat God ons kent, altijd bij ons is en ons uniek en speciaal heeft gemaakt.

De verantwoordelijkheid op je nemen om een land te schrijven is altijd een veeleisende reis en we zijn onze Cookeilandzusters dankbaar voor hun harde werk en geduld.

Het kunstwerk voor de WGD-2025 is gemaakt door moeder en dochter Tarani en Tevairangi Napa. Een mooie beschrijving van dit kunstwerk en de symboliek die erin is verweven kunt u vinden op:  
[www.wereldgebedsdag.nl/wgd-2025-kunst.php](http://www.wereldgebedsdag.nl/wgd-2025-kunst.php)

# Acht manieren om barmhartiger te leven

*Het Heilig Jaar en in het bijzonder de vastentijd is een uitstekende tijd om je als gelovige te oefenen in de barmhartigheid. Maar hoe doen we dat precies? Acht praktische wenken.*

## **Inleiding**

We hebben barmhartigheid nodig omdat we in een onvolmaakte wereld leven. We kennen allemaal wel iemand die te maken heeft gehad met een sterfgeval in de familie, een ernstige ziekte, echtscheiding, werkloosheid of een andere persoonlijke tragedie. We horen allemaal de schokkende verhalen over geweld, armoede en misbruik. En hoewel we niet kunnen voorkomen dat slechte dingen gebeuren, kunnen we wel barmhartiger worden in onze reactie op mensen in nood.

De Kerk heeft ons de zeven geestelijke en zeven lichamelijke werken van barmhartigheid gegeven om ons aan te zetten tot actie. Hieronder staan acht ideeën die geworteld zijn in deze werken om je te helpen te groeien in barmhartigheid.

## **Durf echt om iemand te geven.**

Sta jezelf toe om onder de oppervlakte van de ander te kijken en te voelen wat die persoon doormaakt. Misschien is het fysieke pijn, of misschien is het eenzaamheid, afwijzing, ontmoediging of angst. Stel je voor dat je deze persoon door de ogen van Jezus ziet. En kijk dan hoe je die persoon kunt helpen.

## **Oordeel niet.**

Barmhartige mensen zeggen niet: "Je hebt gekregen wat je verdiende" of "je hebt dit aan jezelf te danken". Laat God oordelen over wat er gebeurd is. Je bent geroepen om barmhartigheid en hulp te bieden op welke manier dan ook, ongeacht de omstandigheden.

## **Vermijd roddelen.**

Barmhartige mensen roddelen niet omdat ze weten dat roddelen een extra aanval is op iemand die al gekwetst is. Bovendien kan zo'n iemand zich op dat moment niet 'verdedigen'.

## **Weiger wraak te nemen.**

Barmhartige mensen koesteren geen wrok of proberen de stand gelijk te trekken. Ze laten het gaan, geven wat er gebeurd is aan God en vergeven. Vergeving stelt je in staat om woede, pijn en bitterheid uit je hart te laten wegvloeien. Het

herstelt een gevoel van vrede in je ziel. Zonder vergeving word je een gevangene van je eigen wrok. Door te vergeven weerspiegelen je Gods barmhartigheid.

## **Keer je niet af.**

Wanneer we de kans krijgen barmhartig te zijn, is onze grootste verleiding om weg te kijken. Het is gemakkelijk om te denken dat iemand anders beter in staat is om te helpen dan jij. Maar de realiteit is dat als we ons afkeren van iemand in nood, we ons afkeren van Christus zelf. Als we barmhartiger willen leven, moeten we bereid zijn om naast de ander te staan, zelfs als dat ons eigen leven moeilijker maakt.

## **Grijp elke kans aan om vriendelijk te zijn.**

Kleine kansen doen zich elke dag voor en geen enkele gelegenheid voor barmhartigheid is ooit onbeduidend. Een andere auto op je rijstrook laten invoegen, een rouwende vriend bellen, langsgaan bij een oudere buurman, een collega helpen en de deur voor iemand openhouden zijn maar een paar voorbeelden. Soms kan een glimlach of een bemoedigend woord iemands hele kijk op de wereld veranderen.

## **Accepteer barmhartigheid van anderen.**

Er is nederigheid voor nodig om toe te geven dat ook wij barmhartigheid nodig hebben. Als je anderen toestaat om barmhartig voor jou te zijn, geef je hen de kans om buiten zichzelf te treden en jouw pijn binnen te gaan. Als dat gebeurt, worden ze instrumenten van Gods liefde om jou te genezen en te troosten.

## **Bid om barmhartigheid.**

Bid om barmhartiger te worden. Bid ook voor familieleden, vrienden, burens, collega's en mensen die je kent die barmhartigheid nodig hebben. Bid voor mensen die jou pijn hebben gedaan. Bid voor mensen in de wereld die lijden. Bid dat iedereen in de wereld zal reageren op Gods barmhartigheid.

## **Bron tekstdelen:**

[www.kn.nl/verdieping/achtergrond/acht-manieren-om-barmhartiger-te-leven/](http://www.kn.nl/verdieping/achtergrond/acht-manieren-om-barmhartiger-te-leven/)





**Leo Fijen** is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

*Ieder mens die  
gedoopt wordt,  
deelt in de  
gemeenschap van  
levenden en doden*

## EEUWIGE LIEFDE

**R**ituelen vragen niet wat je wilt, maar schrijven voor wat je moet doen. Je hoeft niets te bedenken, je kunt gewoon aansluiten bij een handeling die gedragen wordt door de eeuwen der eeuwen en die je werkelijkheid als mens verandert. Deze tekst komt niet uit de leer van onze kerken, maar is geschreven door Marjoleine de Vos, schrijver, dichter en journalist. Steeds weer probeert ze een brug te slaan tussen hemel en aarde, ook in haar prachtige boek over het missen en herinneren van haar grote liefde. Op momenten dat woorden tekortschieten, ben je dankbaar voor dat wat je gegeven wordt. Niet alleen bij het einde van het leven, maar ook bij het begin van het bestaan. Bijvoorbeeld met de doop. Ik heb nooit geweten dat bij de doop al zo uitdrukkelijk naar de eeuwige liefde van God wordt verwezen. Laatst las ik dat christenen lange tijd een achthoekige doopvont hebben gebouwd. Vandaag de dag kun je dat nog terugzien in oude doopkapellen. Die achtste hoek verwijst dus al vanaf de eerste eeuwen naar de achtste dag, de dag van de verrijzenis, de dag die het gewone ritme van de week overstijgt en zo in het ritueel van de doop onze harten opent voor de eeuwige liefde van God. Zo'n ritueel doet ieder mens die gedoopt wordt delen in een veel grotere gemeenschap van levenden en doden. Je wordt verbonden met God en in God met allen die je zijn voorgegaan in leven en dood. Dat vind ik nou mooi aan ons christelijk geloof. En dat is ook precies wat Pasen wil zeggen: als je eenmaal een kind van God bent, kun je niet meer verloren gaan en blijf je tot in de eeuwen der eeuwen een kind van de Schepper. Daar hoeft je niets voor te doen, alleen maar aan te sluiten bij een prachtig ritueel: besprenkeld worden met gewijd water. Zo ben je geborgen van het begin tot het einde van je bestaan, zo deel je altijd in de eeuwige liefde, zo ga je nooit verloren. Zelig Pasen. ■



SPACE FOR GRACE

**Space for Grace ondersteunt vernieuwing in katholiek Nederland en Vlaanderen**  
[www.spaceforgrace.nl](http://www.spaceforgrace.nl)



*Huis van Ontmoeting: een gastvrije plek voor parochianen én buitenstaanders.*

*“Wij zien Christus in ieder mens die op ons pad komt”*

## HUIS VAN ONTMOETING

“EIk mens is kostbaar, omdat het Christus zelf kan zijn.” Met deze woorden beschrijft pastor Lysbeth Minnema de essentie van het ‘Huis van Ontmoeting’ in het Titus Brandsma Huis van de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Na een renovatie opende dit huis als een gastvrije plek voor parochianen én buitenstaanders. “Ik wilde een laagdrempelige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een huiskamersetting verlaagt de drempel voor mensen die hulp zoeken,” vertelt Minnema. Dinsdagochtend, de geur van koffie vult de ruimte. De grote tafel in het midden is gevuld met kranten, kopjes en een open koektrommel. “We willen niet de indruk wekken dat we van die zuinige Hollanders zijn,” zegt een vrijwilliger met een glimlach. Gasten lopen in en uit, parochianen en bezoekers van buiten. “Iedereen die binnenkomt, wordt gevraagd hoe het gaat. We gaan bewust naast nieuwe gasten zitten en beginnen een gesprek,” aldus een gastheer. Volgens Minnema is juist die persoonlijke aandacht belangrijk. “Mensen met schulden of psychische kwetsbaarheid durven vaak niet om hulp te vragen. Hier kunnen ze dat makkelijker doen, tijdens een kop koffie.” Dankzij een subsidie van Space for Grace konden er trainingen voor vrijwilligers worden bekostigd. Onderwerpen werden besproken: hoe ga je om met lastige gasten?; hoe bied je een luisterend oor zonder met een stappenplan in je hoofd te zitten? Minnema prijst de groeiende betrokkenheid van parochianen: “Ze zien nu zelf hoe moeilijk mensen het hebben. Dit project opent ogen.” Hoewel geloof niet op de voorgrond staat, vormt het de basis. “Wij zien Christus in ieder mens die op ons pad komt. Dat hoeft niet uitgesproken te worden, het zit in onze houding.” Met inmiddels 10 tot 15 gasten per ochtend en meer onderlinge verbinding, blijft Minnema hoopvol. “Het doet me denken aan het evangelie van Johannes: elkaar ontmoeten en veranderen door de ander. Dat gebeurt hier, en daar droom ik van voor de kerk, ook doordeweeks.” ■



## Concerten in de Vincentiuskerk



EMMAÛS  
PAROCHIE  
CONCERTEN  
AMSTERDAM

### Vrienden van Vincent - concerten in de Vincentiuskerk

2024 is een jaar waar we met plezier op terugkijken. Er waren veel concerten en een veelvoud aan bezoekers. Ook in 2025 komen een aantal van onze favoriete artiesten weer terug voor een inspirerend concert, maar we nodigen ook nieuw talent uit.

We starten op 16 maart met een experimentele uitvoering van Thomas, Raoul en Lida. De oren worden weer uitgedaagd met nieuwe ongehoorde klanken. Op 13 april komen Jeroen Pijpers en Irina Trajkovska weer terug met klassiek repertoire. Later dit jaar volgen nog meer concerten.

Alle concerten beginnen om **half 2**, en we waarderen een vrijwillige bijdrage. Via [vvvconcert@gmail.com](mailto:vvvconcert@gmail.com) kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u een seintje als er weer een concert is.

#### Zondag 16 maart

LIDA BROUSKARI piano  
RAOUL VAN DER WEIDE contrabass  
THOMAS JASPERS drums

#### zondag 13 april

JEROEN PIJPERS piano ( zie foto )  
IRINA TRAJKOVSKA viool ( zie foto )

*Matthias*

Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211



## Leesgroep in de Vincentiuskerk

We lezen *Wat de liefde doet*, deel 2, van Soren Kierkegaard.

De bijeenkomsten worden gehouden op **maandagavond** op de volgende data:

**3 maart en 7 april 2025.**

Locatie: Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211

Tijd: **19.30 uur**

Begeleiding: pater Henk Janssen en Nagy Badir



## Orgelbespelingen in de Boomkerk

Vanaf april zijn er weer korte orgelbespelingen op het prachtige Hilgersorgel.

Dit voorjaar de *2e zaterdag van de maand*. Het is van 15.30 tot 16.00 uur. De data zijn **12 april, 10 mei en 14 juni**. U bent van harte welkom!

Organist voor deze 3 data is Bart Klijnsmit.

Boomkerk, Admiraal de Ruijterweg 406

# VIERINGEN

aanvang vieringen: Boomkerk om 9.30 uur, overige kerken om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven

Kerk	Voorganger	Soort viering
	<b>zondag 23 februari, Zevende zondag door het jaar</b>	
Boomkerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Wilfried Wambeke sdb	eucharistieviering
Vincentiuskerk	dr. Alfons Jaakke pr	eucharistieviering
	<b>zondag 2 maart, Achtste zondag door het jaar</b>	
Boomkerk	pater Wilfried Wambeke sdb	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Wilfried Wambeke sdb	eucharistieviering, met <i>Vincentiuskoor</i>
	<b>woensdag 5 maart, Aswoensdag</b>	
Boomkerk, 19.00 u	pater Wilfried Wambeke sdb	eucharistieviering
Augustinuskerk	géén viering	<i>Askruisje op zondag 9 maart</i>
Vincentiuskerk	géén viering	<i>Askruisje op zondag 9 maart</i>
	<b>zondag 9 maart, Eerste zondag van de Veertigdagentijd</b>	
Boomkerk	pater Simon Nongrum sdb	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Paul Clement osa	eucharistieviering, met <i>Askruisje</i>
Vincentiuskerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering, met <i>Askruisje</i> , met <i>Vincentiuskoor</i>
	<b>zondag 16 maart, Tweede zondag van de Veertigdagentijd</b>	
Boomkerk	pater Andy Jebarus sdb	eucharistieviering, met <i>Franciscuskoor</i>
Augustinuskerk	dr. Alfons Jaakke pr	eucharistieviering, met koor <i>'Ars Musica'</i>
Vincentiuskerk	pater Frans Mulders sma	eucharistieviering
	<b>zondag 23 maart, Derde zondag van de Veertigdagentijd</b>	
Boomkerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Frans Gerritsma ofm	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Gerard Noom sma	eucharistieviering, met <i>Vincentiuskoor</i>
	<b>zondag 30 maart, Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Zondag 'Laetare'</b>	
Boomkerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Wilfried Wambeke sdb	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Andy Jebarus sdb	eucharistieviering
	<b>zondag 6 april, Vijfde zondag van de Veertigdagentijd</b>	
Boomkerk	pater Wilfried Wambeke sdb	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Paul Clement osa	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Andy Jebarus sdb	eucharistieviering
	<b>zondag 13 april, Palmzondag van het lijden van de Heer</b>	
Boomkerk	pater Andy Jebarus sdb	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Simon Nongrum sdb	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering, met <i>Vincentiuskoor</i>



**Kerk****Voorganger****Soort viering**

	<b>dinsdag 15 april, Boeteviering</b>	
Boomkerk, 19.00 uur	pater Andy Jebarus sdb	boeteviering, <i>in de kapel</i>
	<b>donderdag 17 april, Witte Donderdag</b>	
Boomkerk, 19.00 uur	pater Simon Nongrum sdb	eucharistieviering, <i>in de kapel</i>
Augustinuskerk, 19.00 uur	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
Vincentiuskerk, 19.00 uur	Zr. Zoë Cranssen	WoCo-vingering
	<b>vrijdag 18 april, Goede Vrijdag</b>	
Boomkerk, 15.00 uur	pater Andy Jebarus sdb	Kruisweg, eindigend met kruishulde
Augustinuskerk, 15.00 uur	pastoraal team	Kruisweg
Augustinuskerk, 19.30 uur	pater Henk Janssen wp	Goede Vrijdag-vingering
Vincentiuskerk, 15.00 uur	o.l.v. parochianen	Kruisweg, <i>met Vincentiuskoor</i>
	<b>zaterdag 19 april, Stille Zaterdag, Heilige Paasnacht</b>	
Boomkerk, 18.00 uur	pater Wilfried Wambeke sdb	Paaswake, <i>met Franciscuskoor</i>
Augustinuskerk, 19.30 uur	pater Paul Clement osa	Paaswake
Vincentiuskerk, 19.00 uur	pater Henk Janssen wp	Paaswake, <i>met Vincentiuskoor</i>
	<b>zondag 20 april, Paaszondag, Verrijzenis van de Heer</b>	
Boomkerk	pater Simon Nongrum sdb	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Andy Jebarus sdb	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
	<b>maandag 21 april, Tweede Paasdag</b>	
Boomkerk	pater Wilfried Wambeke sdb	eucharistieviering
	<b>zondag 27 april, Tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid</b>	
Boomkerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Frans Gerritsma ofm	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Gerard Noom sma	eucharistieviering
	<b>zondag 4 mei, Derde zondag van Pasen, Roepingenzondag</b>	
Boomkerk	pater Simon Nongrum sdb	eucharistieviering
Augustinuskerk	pater Paul Clement osa	eucharistieviering,
Vincentiuskerk	pater Wilfried Wambeke sdb	eucharistieviering
	<b>zondag 11 mei, Vierde zondag van Pasen</b>	
Boomkerk	pater Andy Jebarus sdb	eucharistieviering
Augustinuskerk	dr. Alfons Jaakke pr	eucharistieviering
Vincentiuskerk	pater Henk Janssen wp	eucharistieviering
	<b>zondag 18 mei, Vijfde zondag van Pasen</b>	
Boomkerk	pater Simon Nongrum sdb	eucharistieviering, <i>met Franciscuskoor</i>
Augustinuskerk	pater Frans Gerritsma ofm	eucharistieviering, <i>met koor 'Soli Deo Gloria'</i>
Vincentiuskerk	dr. Alfons Jaakke pr	eucharistieviering

## ONTDEK EXPLORECATHOLIC



ExploreCatholic is het nieuwe communicatieplatform van het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar betrouwbare katholieke bronnen samenkomen.

Of je nu nieuw bent in de katholieke Kerk, je geloof verder wilt verdiepen of dagelijks wilt beleven: ExploreCatholic is een wegwijzer voor iedereen.

ExploreCatholic wil de grote rijkdom van katholieke informatie op één plek bundelen: nieuws, activiteiten, gebeden, inzichten en de mogelijkheid voor persoonlijk contact over geloofsvragen. Dit alles is toegankelijk via een dynamische website [explorecatholic.nl](http://explorecatholic.nl) én app (Android en iOS via Google Play Store of de Apple App Store).

Via [explorecatholic.nl/over-ons/](http://explorecatholic.nl/over-ons/) komt men meteen op een algehele zoekpagina met keuze uit 6 rubrieken, voorts 7 antwoorden op de vraag 'Waar ben je naar op zoek?' en verder nog een algemene zoekbalk.

Ook zijn reacties op de website welkom via:

[redactie@explorecatholic.nl](mailto:redactie@explorecatholic.nl)

### Vieringen op weekdagen:

*Boomkerk, weekvieringen in de kapel, ingang Van Gentstraat 21*

dinsdag	15.00 uur, Rozenkransgebed
woensdag en vrijdag	9.30 uur, eucharistieviering
woensdag na de viering:	uitstelling H. Sacrament (tot 10.30 uur)

*Na de eucharistievieringen is er koffie en thee!*

*Augustinuskerk:*

donderdag 1x/maand	11.00 uur, oecumenische viering, op <b>20 maart</b> <i>Inloop 10.30 u</i>
--------------------	--

### Vieringen Parochie Nossa Senhora de Fátima (Portugeestalige parochie)

*Boomkerk*

zondag	11.30 uur, eucharistieviering 13.00 uur, Rozenkransgebed door het Maria Legioen
dinsdag	19.00 uur, Rozenkransgebed (mannen), in de kapel
woensdag	19.00 uur, Rozenkransgebed (Charismatische groep), 's zomers in de kerk, 's winters in de kapel, 19.30 uur, aansluitend gebedsviering

### Spreekuren pastor:

**Pastor Andy Jebarus sdb (salesiaan):** ná de eucharistieviering in de Boom op woensdag of vrijdag kan met de pastor een afspraak voor een persoonlijk gesprek gemaakt worden. De pastor is op woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur in de Boom/pastorie aanwezig. Ook kan pastor Andy worden gebeld voor een afspraak; zijn telefoonnummer is 06 26 84 13 41.



## ACTIVITEITEN IN DE AUGUSTINUSKERK



Koor *Ars Musica* komt naar de Augustinuskerk op **zondag 16 maart** om 11.00 uur.

'Ars Musica' is een gemengd, interkerkelijk koor met inmiddels 26 leden. Ze zijn niet gebonden aan één kerk of geloofsgemeenschap. Het koor heeft een eigentijdse uitstraling, maar is in staat muziek te brengen uit alle tijden. Dit gebeurt onder zeer deskundige leiding van dirigent Marcel Settels, die daarbij zorgt voor een inspirerende begeleiding op de piano.

Koor *Soli Deo Gloria* zingt in de Augustinuskerk op **zondag 18 mei**.

Het koor, van de Ansfriduskerk uit Amersfoort, zingt tijdens de eucharistieviering die begint om 11.00 uur.

Het koor is opgericht in 1916 en ooit begonnen als mannenkoor en is in de loop van de tijd een gemengd koor geworden.

Het repertoire is gregoriaans, maar ook meerstemmige Nederlandse liederen. Ook Engelse en Duitse liederen gaat het koor niet uit de weg.



*Beiden koren hebben al eerder gezongen in de Augustinuskerk; U bent van harte uitgenodigd!*

---

## 4 mei herdenking in de Augustinuskerk



Op **zondag 4 mei** is er een herdenking op het Columbusplein. Daaraan voorafgaand zal er een bijeenkomst zijn in de Augustinuskerk, **aanvang 18.15 uur**.

**Titel: 80 jaar bevrijding**

In de kerk wordt een voordracht gehouden. Ook is er een toespraak door een vertegenwoordiger van het stadsbestuur. Kinderen van 2 basisscholen zullen gedichten voordragen. Ook is er een muzikaal intermezzo.

Deze bijeenkomst is ca **19.20** uur afgelopen, waarna de mensen naar het Columbusplein lopen voor de herdenking bij het monument.

### Nicolaasbasiliek wordt co-kathedraal



De basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam is verheven tot co-kathedraal van ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Het bijbehorende decreet is getekend op 1 februari 2025 in naam van de Heilige Vader paus Franciscus. Deze nieuwe status valt de St. Nicolaasbasiliek toe in dit Heilig Jaar, waarin bovendien het 750-jarig bestaan van de Nederlandse hoofdstad wordt gevierd. Hiermee ontvangt het jubilerende Amsterdam een betekenisvol geschenk van de kerk, die al nauw betrokken was bij het ontstaan van de stad.

Zoals Paus Franciscus vorig jaar memoreerde tijdens zijn ontvangst in het Vaticaan van een Amsterdamse delegatie uit de Nicolaasbasiliek, werd de grond waarop de eerste bewoners van de stad zich vestigden, geschonken door de toenmalige bisschop van Utrecht. Ook de stadsrechten werden door de bisschop verleend.

Toch bleef Amsterdam een van de weinige christelijke hoofdsteden waarin tot voor kort geen bisschopszetel te vinden was. Een tweede bisschopszetel komt nu te staan in de Nicolaasbasiliek. De kathedraal Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem blijft de hoofdkerk van het bisdom, waar de grote diocesane vieringen blijven plaatsvinden en waar ook het bisschopshuis blijft gevestigd. Maar de aanwezigheid van een tweede bisschopszetel maakt de katholieke kerk nog zichtbaarder in de hoofdstad van het land. Het Dicasterie voor de Bisschoppen stelde een aantal criteria voorwaardelijk voor de verheffing van de Nicolaasbasiliek. Hieronder vallen de ligging van de kerk en de uitstraling, de toegankelijkheid, een goede liturgie met de participatie van veel gelovigen, een levendige gemeenschap, een plek voor pelgrims en goede contacten met de burgerlijke overheid.

De plechtige eucharistieviering waarin het decreet tot verheffing wordt voorgelezen en de inbezitname van de zetel zal plaatsvinden zal zijn op **zaterdag 8 maart 2025 om 12.00 uur** in de co-kathedraal.

**Bron tekst:** uit een brief van Mgr. Hendriks, [www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

---

### Stille Omgang

Het Heilig Jaar *Pelgrims van Hoop* is begonnen. Een uitgelezen kans om op bedevaart te gaan naar de Stille Omgang in Amsterdam. Bovendien bestaat de hoofdstad dit jaar 750 jaar. Het Mirakel van Amsterdam heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de welvaart en groei van de stad Amsterdam.

De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van **zaterdag 15 op zondag 16 maart 2025**. De Ommegang wordt gelopen in stilte en verbonden met Jezus Christus. Voorafgaand is er een pontificale Eucharistieviering in de St. Nicolaasbasiliek (een week daarvoor verheven tot kathedraal) **om 20.00 uur**.

**De intenties van 2025 voor de omgang zijn:** 'Vanwege het Mirakel: luisteren naar de Stem van God, Zijn oproep aanvaarden'.

**Meer info** (ook voor het jongerenprogramma): [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl)





## CULTUURBERICHT

In het Museum Catharijneconvent in Utrecht is **van 21 februari 2022 t/m 15 juni 2023** een tentoonstelling te zien over de kunst van het Interbellum, de tijd tussen de eerste en tweede wereldoorlog. De titel van de tentoonstelling is 'Tussen hemel en oorlog'. De tentoonstelling brengt de hoogtepunten uit de Europese avant-garde kunst van 1918-1939 samen in een kleurrijke tentoonstelling die raakt en inspireert.

### Op weg naar een nieuwe wereld

Na de Eerste Wereldoorlog blijft de wereld in puin achter. De maatschappelijke onrust heeft zijn directe weerslag op de beeldende kunst. Op zoek naar nieuwe waarden en modernisering experimenteren kunstenaars en ontwerpers met stijlen en bewegingen. Ze zijn ervan overtuigd dat kunst het fundament kan vormen voor een nieuwe wereld en andere manieren van samenleven.

Van symbolisme en expressionisme tot Bauhaus en surrealisme: over de hele linie neemt de moderne kunst begin twintigste eeuw een vlucht. Hun artistieke zoektocht vertaalt zich in wervelende doeken vol emotie, kleur en diepere lagen. Zo ontstaan inspirerende, ontroerende kunstwerken: ontdek de grote rol die religie en spiritualiteit hierin spelen!



*Annunciatie (1931)*  
Mariette Lydis (1887-1970)  
collectie Museum Catharijneconvent

Ook een ruime selectie modernistische werken uit de eigen collectie van Museum Catharijneconvent en uit particuliere verzamelingen zijn aan de tentoonstelling toegevoegd.

#### Bron tekstdelen en foto's:

[www.catharijneconvent.nl](http://www.catharijneconvent.nl)

#### Adres Museum:

Lange Nieuwstraat 38  
Utrecht

*Compositie (Boom), (1920)*  
Jacoba van Heemskerk (1876-1923)  
collectie Kunstmuseum Den Haag



*Der Kreuzweg II (1921)*  
Marianne von Werefkin (1860-1938)  
Museo Comunale d'Arte Moderna Ascona

### Tentoonstelling

Museum Catharijneconvent brengt voor deze tentoonstelling grote namen uit het Nederlandse, Belgische en Duitse modernisme samen zoals Wassily Kandinsky, Charley Toorop en Max Beckmann. Veel werken ontmoeten elkaar voor het eerst, vanuit kunstcollecties van o.a. Kunstmuseum Den Haag, Boijmans van Beuningen, Neue Nationalgalerie Berlijn, Centraal Museum Utrecht, Phoebus Foundation Antwerpen, Van Abbemuseum en Stedelijk Museum Amsterdam.



# Terugblik Nieujaarsviering *Van het duister naar het licht*

*Samenkomst in de Vincentiuskerk op 1 januari 2025*

Niet alleen kerstmis, maar ook nieuwjaar is de viering van een nieuw begin. De kerk is bij uitstek de plaats om het begin van het nieuwe kalenderjaar samen te vieren.

Gevraagd werd aan een aantal mensen, die actief zijn binnen de kerk, om bij te dragen met inspirerende teksten over nieuw begin. Muzikale begeleiding werd gevonden en een programma in elkaar gezet.

Twee omstandigheden maken dit nieuwe jaar nog bijzonderder:

- Voor de katholieke kerk is 2025 een jubeljaar. Dat is elke 25 jaar, en is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan.
- Het voornemen om geen eucharistievieringen meer toe te staan in de Vincentiuskerk per 1 januari 2025 is zeker een jaar uitgesteld.

Na verschijning van het slotdocument van de synodevergadering eind oktober 2024 over synodaliteit is het wereldwijd aan de lokale kerken om verder invulling te geven aan de inhoud. Daar het bij synodaliteit ook gaat om het geloof dicht bij de mensen te houden, geeft dat goede hoop dat in de Vincentiuskerk het delen van lief en leed ten overstaan van een hogere macht in de toekomst mogelijk zal blijven.



Ongeveer vijftwintig mensen waren gekomen en gezeten in een cirkel rond de kaarsen en lichtjes.

Johan heette welkom en las twee drempelgebeden voor over hoop en inspiratie. Een drempelgebed is aan het begin van een dienst, als de kerk-gangers net over de drempel binnengekomen zijn. Het gaat over inkeer en toenadering.

De kaarsen werden aangestoken, lichtliederen gezongen en Jan improviseerde mooi op de dwarsfluit.

Gerrie vertelde een van de Afrikaanse scheppingsverhalen, een mythe uit Ghana, over de vraag hoe de zonde in de wereld kwam: de gemeenschap zette een wedstrijd uit en een jonge man doodde uit afgunst zijn broer. In het gesprek over het verhaal blijken verschillende verhaalelementen verwant aan wat in de bijbel staat.

Jo citeerde Pablo Picasso met een wonderschone beschrijving van het scheppen.

Anneke vertelde over haar onverwachts avontuurlijke bezoek aan de nachtmis, en de plek waarvan afgesproken is dat het de plek is dat het kindje Jesus geboren werd, in Bethlehem.





Gré las het gedicht *Mensen gevraagd* door Coen Poort voor, waarin een oproep tot vrede.

Jaap vertelde persoonlijk en indrukwekkend over zijn positieve inspiratie uit beproefde levenswijsheid.

Er volgden twee gedichten van Huub Oosterhuis en Babs Gons, woorden van hoop door Jan, samenzang en improvisatie op de dwarsfluit door Jan.



Johan sloot af met de toelichting waarom de deur naar buiten versierd was en de tekst van Lukas 4, 18-19 erop geplakt was. Jesus las voor in de synagoge van Nazareth uit het boek van Jesaja: 'De geest des heren rust op mij; want hij heeft mij gezalfd, om aan armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden, om aan gevangenen verlossing, aan blinden genezing te verkondigen; om verdrukten in vrijheid te stellen, om aan te kondigen het genadejaar van de heer'.

Begin en einde van het Heilig jaar wordt gesymboliseerd door het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek door de paus, waarbij hij de woorden *Aperite mihi portas iustitiae* (Open voor mij de poorten der gerechtigheid) uitspreekt.

Johan nodigde de aanwezigen uit door de Heilige deur het jaar in te gaan.

Bij de koffie werd de ervaring van de bijeenkomst besproken. De evaluatie zal naar verwachting tot verbeteringen van het draaiboek leiden, voor volgend jaar. Hopelijk.

Verslag door *Anneke van Mulekom*



*Zr. Zoë schrijft in deze column korte stukjes: gedeelde gedachten uit het leven gegrepen. Dat wat zij zoal meemaakt of ziet of wat haar bezig houdt.*

Zr. Zoë is parochiaan en kerkt in de Vincentiuskerk.

Ze komt uit de Benedictijnse traditie. Zij is in 1993 in het benedictinessenklooster (Lioba) in Egmond ingetreden. In 1998 deed zij haar eeuwige professie aldaar en in 2011 kreeg zij vanuit Rome toestemming om buiten de slotmuren van het klooster te gaan werken.

In 2016 is zij als zuster overgegaan naar de Orde der gewijde maagden (Ordo Consecrationis Virginum). Hun werk bestaat voornamelijk binnen het apostolaat en het kerkgebeuren. Zij leven zelfstandig, en vallen onder de plaatselijke bisschop in hun bisdom. Zr. Zoë valt nu onder het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Zij heeft gestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen voor geestelijke begeleiding/mystagogie.

### Ziet u het ook?

Een paar weken geleden op weg naar de Aldi, struikelde ik over een plastic koord dat over een sinaasappelkistje had gezeten.

Ik viel languit op de stoep. Onmiddellijk kwamen er mensen op me af en vroegen of ik me bezeerd had; ze hielpen mij overeind. Die lieve mensen brachten me zelfs naar de dokter, vlakbij.

Waarom ik dit vertel: ondanks alle narigheid en onveiligheid die we kunnen voelen in deze tijd, zijn er altijd mensen en gebeurtenissen om ons heen die laten zien dat er overal nog lichtjes zijn die de duistere wereld om ons heen verlichten.

Maar we moeten wel om ons heen kijken en willen zien dat er nog veel aan goedheid is, veel welwillende mensen.

Die val heeft me rijker gemaakt. Dat beseft ik nu. De blutsen die ik eraan overhield zullen nog wel even blijven, maar het heeft me wel weer eens doen inzien dat - als ik een beetje somber gestemd wordt van al die negatieve berichten op het journaal en in de kranten - er nog genoeg lichtjes van goedheid schijnen die mensen verspreiden in hun alledaagse leven.

Als we ze maar willen zien...



# GOD IS ALS EEN WARMER TRUI

**A**ls mijn hoofd onrustig is, gaat mijn ademhaling sneller en heb ik mijn schouders opgetrokken. Ik heb vaak behoefte aan rust. En even vaak weet ik niet goed waar ik het moet vinden. Het is een kunst om even stil te staan. Om niet met mijn hoofd alweer dáár te zijn, maar gewoon even hier.

Een tekst van Juliana van Norwich helpt mij altijd weer om te landen. Om mij bewust te zijn van mijn lichaam hier op deze plek én van God. Juliana leefde in het Engeland van de 14e eeuw, een tijd vol crises. Er was een besmettelijke ziekte, er was een verwoestende oorlog en de oogsten mislukten vaak door slecht weer. Zelf had ze op het randje van de dood gezweefd en daar had ze iets van God gezien. Voor Juliana was God heel dichtbij. Tastbaar haast. Ze schreef op wat ze had gezien en gebruikte daarbij deze beeldspraak: "Onze kleding is Hij, die ons liefdevol induffelt en omwikkelt, rondom neerhangend in omhelzing en omsluiting uit tedere liefde, om ons toch maar niet los te laten. Toen ik dit zag, begreep ik dat Hij alles is wat goed is."

God is als de kleding om je heen. Nu de dagen kouder zijn, draag ik graag warme truien. God is zo dichtbij als die warme trui om mij heen. Voel zelf maar. Voel hoe je kleding je omwikkelt, zacht tegen je huid aan. Het maakt mij rustig en brengt mij terug naar 'hier'. Wat er ook om me heen gebeurt, hoeveel crisis er ook is, hier ben ik. Geest en lichaam, hart en ziel. Ik voel en adem, God is dichtbij, omarmt me, omwikkelt me. Ik hoef even niets.

*Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van de Protestantse Kerk in Nederland.  
petrus.protestantsekerk.nl*



Foto: Marjan van der Meer

**Predikant Gertine Blom** woont met haar man en dochter in het Groningse dorp Sauwerd. Met een scherpe pen en een warm hart schrijft ze over haar eigen rol in het voortbestaan van de kerk.

*“Onze kleding is Hij, die ons liefdevol induffelt en omwikkelt”*

# FAMILIEBERICHTEN

## Overleden:

12 september 2024 Miep van Blokland - Saan, 85 jaar

14 januari 2025 Maria Wilhelmina Lammers - Entius, 95 jaar

Tevens is bericht binnengekomen van het overlijden van Mevr. Floor Taliwongso

## In dankbare herinnering

### Miep van Blokland-Saan.

*Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.*



Op 19 februari 1939 is Miep geboren in Diemen, waar zij een onbezorgde jeugd heeft genoten. Na haar trouwen met Simon van Blokland gingen zij wonen boven de smederij van haar schoonouders in de Barndesteeg te Amsterdam, waar Simon werkzaam was.

Na de geboorte van hun 3 kinderen Joop, Margreet en Alma zijn zij verhuisd naar de Bonairestraat en daar is hun 4e kind Piet geboren.

Jarenlang hebben zij een kachelwinkel gehad op de Bonairestraat. Simon was altijd onderweg naar klanten en Miep hield de winkel draaiende.

Alle kinderen gingen naar de Augustinusschool en zo kwamen zij terecht bij de Augustinusparochie.

Simon is lid geweest van het parochiebestuur en 3 van hun kinderen zijn jarenlang lid geweest van het jongerenkoor *Oase*.

Miep was lid van de jeugdgemeenschap, zat in de pastorale raad en deed veel werk voor de Zonnebloem, de bezoekersgroep en de felicitatiedienst. Men kon altijd een beroep doen op zowel Simon als Miep.

Door de handicap van Simon, na een fietsongeluk, zijn zij verhuisd naar Zaandam. Daar hebben zij veel jaren met veel plezier gewoond. Miep genoot van haar tuin en de kinderen en kleinkinderen om haar heen.

In 2021 is Miep van de trap gevallen. Na een ziekenhuisopname en een lange revalidatieperiode, is zij uiteindelijk opgenomen in het verzorgingshuis Mennistenerf in Zaandam. Simon heeft nog een jaar alleen in het huis gewoond en is toen naar hetzelfde verzorgingshuis verhuisd. Helaas heeft hij daar niet langer dan twee maanden gewoond. Na een val in combinatie met corona, is hij in maart 2022 overleden.

Miep haar hersenen waren door de val beschadigd, waardoor het bijna niet meer mogelijk was met haar te communiceren, tevens was zij bedlegerig. Op 12 September 2024 is zij in het bijzijn van haar kinderen overleden. Miep is begraven op St. Barbara waar zij weer samen is met Simon.

*Alma van Blokland*

Zowel Simon als Miep hebben veel betekend voor de Augustinusgemeenschap, wij zijn hier ook heel dankbaar voor.

Mogen zij beiden eeuwig rusten in het Licht en de Vrede van de Heer.



## Miep Lammers - Entius

Miep was jaren een trouwe Antonius vereerder in de Boomkerk op de dinsdagmiddag. Tevens was zij jarenlang vrijwilliger in de Krijtberg aan de Singel. Ze maakte daar schoon op de vrijdagmiddag. Via radio Maria was ze op vrijdagochtend te horen bij het bidden van het Rozenkransgebed. Ze was een zeer lief persoon en altijd begaan met het lot van anderen.

Ze heeft aan diverse bedevaarten meegedaan. Ook van Maria en Jozef was ze een trouwe vereerder. Ze heeft een prachtig leven gehad. Wij danken God dat wij haar lang hebben mogen meemaken en wensen de familie veel sterkte toe.

Haar uitvaartdienst vond plaats op woensdag 22 januari in de Augustinuskerk in Noord. De begrafenis was op de Nieuwe Noorder. Moge haar ziel in vrede rusten.

Lucia Grunberg



## Bedevaart naar Banneux

Een klein, maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen.

Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en noemde zich 'De maagd der armen'.

En zei: *"Ik kom het lijden verlichten"*.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het vóór- en najaar. Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig. Deze staan 24 uur per dag voor u klaar, om te zorgen dat u niets te kort komt.

De kosten voor deze reis bedraagt € 350.--, hierbij is alles inbegrepen.

We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden.

Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.



De reis wordt dit jaar georganiseerd van:

23 – 27 mei, **aanmelden vóór 31 maart**

5 – 9 september, **aanmelden vóór 30 juni**

Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht halen uit de saamhorigheid van onze "Banneux familie"? Neem dan contact op met Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592 of stuur een email naar: [banneux.bisdomhaarlem@outlook.com](mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com)



*Het feest van de verrijzenis*

*Glas in loodraam  
St. Patrick Church (R.K) in Smithtown,  
New York*

*Bron foto:  
[www.catholicregister.org/archive/item/36593-god-s-word-on-sunday](http://www.catholicregister.org/archive/item/36593-god-s-word-on-sunday)*

## **Jezus' opstaan uit de dood**

Jezus' opstaan uit de dood  
geeft ons de vaste zekerheid:  
niet de dood heeft  
het laatste woord.

Over ons sterven heen  
schenkt God ons het Leven  
dat tijdloos is  
en geen grenzen heeft.

Deze volheid aan Leven  
vangt nu reeds aan  
als we in vertrouwen op Hem,  
geen uitdagingen vrezen;

als we dag na dag  
aan elkaar gegeven zijn,  
zoals Jezus de Mensenzoon  
ons heeft voorgeleefd.

*Valeer Deschacht*

***Wij wensen u een zalig Pasen toe!***

---

Woont geadresseerde niet op dit adres of wilt u dit blad niet meer ontvangen, mailt u dit dan even aan: [info@rkamsterdamwest.nl](mailto:info@rkamsterdamwest.nl) of belt u naar tel.nr. 020 682 49 27. Dank u wel.