

Programma van de Rooms katholieke kerken

RK AMSTERDAM-WEST

September tot en met december 2013

Alpha-cursus

Spirituele Films

De rijkdom van armoede - interreligieuze avond

Bezinning:

- St Franciscus en armoede
- St. Franciscus en de schepping
- St. Franciscus en andere godsdiensten
- Geloven als je ouder wordt
- Wat betekent Kerstmis nu?

Avondgebed in de advent

Dialogmiddagen - Dag van de dialoog

Concerten

Voor ieder die verdieping, dialoog en schoonheid zoekt

Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden via: tel. 020-6824927 of info@rkamsterdamwest.nl

Zie voor het laatste nieuws: www.rkamsterdamwest.nl

De Boomkerk en St. Vincentiuskerk zijn te volgen via Facebook.



September

Donderdag 19 september 19.30-21.00 uur Regiocentrum

[Bezinning over St. Franciscus en armoede](#)

In deze tijd van crisis kunnen we leren van Franciscus van Assisi die zinvol leven niet met bezit in verband bracht maar armoede als ideaal voorleefde. Inleiding door: Rob Polet
Vrijwillige bijdrage.

Woensdag 25 september 19.00-21.30 uur Regiocentrum

[Startavond Alphacursus](#)

Een cursus voor wie het christelijk geloof (opnieuw) wil leren kennen. Iedere avond is er een maaltijd, een inleiding en gesprek. Overige data: 2, 9, 16, 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november. Aanmelden, informatie: Rob Polet 06-27256730/ pwrobolet@telfort.nl. Alleen voor de maaltijden wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Vrijdag 27 september 15.00-17.00 uur Regiocentrum

[Dialoog over slavernij en vrijheid](#)

De afschaffing van slavernij vond 150 jaar geleden plaats, maar maken wij nu altijd zo vrij onze keuzes? Een open gesprek onder leiding van Rob Polet. Drankje na afloop. Vrijwillige bijdrage.

Zondag 29 september 12.00-14.30 uur St. Vincentiuskerk

[Spirituele film: Amour \(2012\) - Michael Haneke](#)

Met inleiding en nagesprek: Rob Polet.
Bijdrage: € 4,-

Oktober

Donderdag 3 oktober 18.00-21.30 uur Regiocentrum

[De rijkdom van armoede: interreligieuze avond](#)

Bij 'armoede' denken we vaak aan een gemis of gebrek, maar religieuze

tradities leren dat armoede ook vrijheid kan geven en solidariteit met anderen. Sprekers van verschillende godsdienstige stromingen gaan met elkaar en het publiek in gesprek. Om 18.00 uur precies beginnen we met een maaltijd. Graag aanmelden voor de maaltijd. Vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 12 oktober 16:00 uur Regiocentrum

[Mariaconcert met liederen over Maria](#)

Merel Huizinga (mezzosopraan), Dionne Polet-Brussee (sopraan) en Peter van de Kamp (piano/orgel) verzorgen in de Mariamaand liederen en duetten van o.a. Schubert, Mozart, Caccini en Saint-Saëns. In samenwerking met Stichting Philomela.
Bijdrage: € 5,-

Dinsdag 15 oktober 20.00-21.30 uur St. Augustinuskerk

[Bezinning: Geloven als je ouder wordt \(3 avonden\)](#)

Samen met Pater Henk Jansen wp gaan we op drie avonden in gesprek rondom zingevingsvragen bij het ouder worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn aanvaarding, eenzaamheid, geloofsbeleving, verzoening, loslaten, angst etc. Overige data: 29 oktober en 12 november.
Bijdrage € 5,- voor drie avonden.

Donderdag 17 oktober 19.30-21.00 uur Regiocentrum

[Bezinning: Franciscus en de schepping](#)

Voor de heilige Franciscus van Assisi was de natuur grote bron van inspiratie en de schepselen zag hij als zusters en broeders. Op deze avond verdiepen we ons in de natuur-spiritualiteit van Franciscus en praten we over de vraag wat wij van Franciscus kunnen leren. Inleiding door Igno Osterhaus pr. Vrijwillige bijdrage.

Donderdag 24 oktober 15.00-17.00 uur St. Vincentiuskerk

[Dialoog over het kwaad](#)

Ieder komt van tijd tot tijd in aanraking met het kwaad in de wereld. Hoe dit te herkennen? En hoe ga je ermee om? Een open gesprek over onze ervaring van en omgang met het kwaad onder leiding van Rob Polet. Drankje na afloop. Vrijwillige bijdrage.

Zondag 27 oktober 12.00-14.30 uur St. Vincentiuskerk

[Spirituele film: The King's Speech \(2010\) - Tom Hooper](#)

Met inleiding en nagesprek: Rob Polet.
Bijdrage: € 4,-